

220522 - Jefa - De Achtste Dag

Dia 01

Introductie

In april verscheen dit boek op de markt. "De Achtste Dag - waar Jezus je leven raakt". Het is geschreven door Jakob van Wielink en mijn persoontje. Een coproductie van een katholieke therapeut en een evangelische voorganger.

Moet dus goed zijn 😊

Vandaag wil ik jullie het evangelie delen waarop dit boek voor mij op gebaseerd is. Het evangelie van de Achtste Dag.

Dia 02

Voordat ik dat ga doen moet ik even iets zeggen over die titel: De Achtste Dag. De Achtste dag was in de eerste eeuwen een begrip. De achtste dag is de dag van de opstanding na de zeven dagen van de lijdensweek. Zeven dagen waarin men stilstond bij de weg naar het kruis en het lijden en dan breekt de achtste dag aan - waarin we na een leven met allerlei moeilijkheden, lijden en sterven, opstaan op de achtste dag.

Christenen in de eerste eeuwen werden ook gedoopt in een achthoekig doopvont! Ze getuigden dan van een leven wat door de dood opstaat in een nieuw leven.

Herkenbaar, nietwaar? Maar wat voor evangelie zit hier achter.

Dia 03

Jezus is voor jou aan het kruis gestorven!

In evangelische, pinksterkringen - zeg maar gerust protestantse kringen wordt het evangelie vooral samengevat met de woorden: Jezus is voor jou aan het kruis gestorven.

Het is een verzoeningsmodel dat verwoord wordt in juridische termen: Zonde - fout doen - straf - plaatsvervangende straf - rechtvaardiging. Helemaal waar!

Maar het zegt erg weinig over een relatie.

Heel veel mensen die alleen dit model kennen en ervaren hebben, denken vanuit goed/fout, schuld gevoelens en rechtvaardiging. In de relatie is God toch vooral een boze Rechter, met een oordeel en Oordeelsdag en gelukkig een Middelaar Jezus.

Als je dit model te ver doorvoert wordt God een Onbewogen Beweger, zoals Calvijn Hem omschreef.

Karl Barth en anderen die veel meer de relatie met God zoeken spreken echter over de Bewogen Beweger. Waar onze boodschap van het Vaderhart op aanhaakt.

Dia 04

Maar het evangelie is meer en breder:

Zo kun je ook spreken over Jezus en het evangelie van bevrijding.

Jezus die aan het kruis de machten die jou in slavernij houden overwint en hun openlijk te schande zet.

Als symbool kijk je dan naar Egypte en de verlossing die Israel kreeg door door de Rode Zee te trekken. Zo trekt Jezus ons door de dood naar een nieuw bevrijd leven

Maar ook: Aan het kruis brengt Jezus ons weer in relatie met de Vader, door vergeving te schenken aan een mensheid, die zijn eigen Schepper vermoordt. Daar verwijst het

voorhangsel naar, dat van boven naar beneden scheurde toen Jezus riep: "Vader, vergeef het hun" en "Het is volbracht". God opent de toegang tot Hem, zonder enige belemmering of voorwaarde.

Zo zijn er heel veel verzoeningsmodellen waar we ons evangelie op baseren. Allemaal met hun eigen symboliek, maar ook met hun eigen beperktheid en gevaren van doordrijven in eenzijdigheid.

Dus wij kennen vooral: Jezus is voor jou aan het kruis gestorven! Helemaal waar en dat onderschrijven we van harte.

We kennen de verzoeningsmodellen van rechtvaardiging, verlossing en verzoening. Daarom willen we die waarheden ook ervaren, niet alleen maar die schuld en straf aspecten, maar ook de relationele ook ervaren wat Jezus nog meer gedaan heeft voor en met ons.

Dia 05

Het evangelie van Jezus

Ik wil slechts twee teksten noemen ter ondersteuning:

Johannes 1:14:

NBV21: 14: "Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond"

HSV zegt het zo: "En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond"

Hebr 4:15: "Want deze hogepriester kan met onze zwakheden meevoelen omdat Hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, maar dan zonder te zondigen"

Dia 06

Het evangelie van Jezus - het verhaal van Jezus - gaat natuurlijk over het kruis.

Maar het evangelie van Jezus is niet alleen maar zijn uren aan het kruis, ook niet die ene dag, ook niet de lijdensweek alleen.

Het evangelie van Jezus is het hele verhaal van Jezus: Hij die God is, zijn heerlijkheid aflegt en één van ons wordt. Hij, die God is, wordt mens! Denk hier even over na.

God wordt mens! Sterker nog - Hij wordt ons vlees - Hij stapt in ons vlees, onze kwetsbaarheid, falen, ziekte, verleidingen, onze zonde - zonder zelf te zondigen.

God de Schepper door wie alles gemaakt is stapt in zijn eigen "gevallen" schepping. Wordt daar een onderdeel van. Hij identificeert zich met de gevallen mens!

Zoekt de gevallen mensheid op en wordt één van hen!

"Hij heeft onder ons gewoond" - getabernakeld. Steeds bij ons geweest. Beweegt met ons mee.,

Dit heet de incarnatie. - in carne (vlees) - carnaval

Laat dit even zakken - dat hele mysterieuze gebeuren dat God in ons leven stapt in de vorm van Jezus.

Athanasius, de grote kerkvader en een van de grondleggers van de geloofsbelijdenis van Nicea, oftewel de Apostolische Geloofsbelijdenis, die stelt in zijn boek over de incarnatie de volgende vraag als hij het heeft over de zondeval:

"Wat kan God, die goed is, nu nog doen?" "Het Woord, welke verantwoordelijk was voor de gehele schepping, neemt de verantwoording op zich die gehele schepping weer te herstellen. En dat doet Hij door één van hen te worden in die vleselijke staat, zodat die vleselijke mens weer één met God kan worden.

Hij identificeert zich met de gevallen mens en wordt één met hen, zodat de gevallen mens met Hem weer kan opstaan in een nieuw leven, in eenheid met God.

Dia 07

Dus wat gebeurt er?

Het Woord stapt in onze wereld, wordt één van ons en één met ons - identificeert zich met de mensen als "de Mensenzoon", maar zonder te zondigen.

Hij omarmt ze als het ware.

Hij neemt de mensheid met alle zonde in zich op, wordt gekruisigd en neemt jou en mij en de gehele mensheid mee aan het kruis, door de dood, in de hel en in de opstanding en in de hemelvaart, zodat er nu een mens naast God de Vader in de hemel zit, waar jij en ik één mee mogen zijn.

Dat is het evangelie - het verhaal - de blijde boodschap van Jezus, in de context van het hele verhaal van Jezus.

Dia 08

Leven vanuit de Achtste Dag.

Leven vanuit de Achtste Dag gaat dan over jouw leven.

Verdeeld over acht hoofdstukken proberen we het leven van de mens - in zijn vees - te duiden: onze geboorte en afkomst, onze hechtingen, verbindingen maken, verlies en afscheid, rouw en integratie, roeping, opstaan in het nieuwe leven.

In ieder hoofdstuk laten we mensen kennismaken met de "ervaringen van het leven" en hoe Jezus exact door dezelfde ervaringen is gegaan als ons voorbeeld, als onze Hogepriester.

Jij werd geboren. Iets waar je zelf niet voor gekozen hebt.

Je werd geboren in een bijzondere familie, of niet. Jij zit vast aan een bepaalde familielijn. Iets waar je niet voor gekozen hebt.

Je werd geboren in Nederland of ergens anders.

In een bepaald tijdvak met zijn specifieke cultuur.

Jouw omgeving en tijdvak - cultuur. Iets waar jij zelf niet voor gekozen hebt.

Dus jij komt uit een specifieke familie, een specifieke cultuur en... uit God.

Ook God heeft jou gewild. Zo komen drie lijnen samen in jou.

En zo ook bij Jezus, geboren in een bijzondere familie, voor velen als een bastaard.

In een cultuur van zware religie, politieke spanning en slechte economie.

Werd direct na zijn geboorte vluchteling.

Hij weet wat het is om uit een beschamende familie te komen.

Hij weet wat het is om in een religieus, politiek en economische gespannen wereld te staan.

Hij is één van ons!

Dia 09

"Want deze hogepriester kan met onze zwakheden meevoelen omdat Hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, maar dan zonder te zondigen", zegt onze tekst vanmorgen.

Maar Jezus wist ook dat Hij van God kwam en hield onder alle omstandigheden dat vast als prioriteit van zijn leven.

En zo wil Hij naast ons staan - sterker: staat Hij naast ons, in ons leven met alle tegenslagen en successen, met alle blijdschap en verdriet en wil Hij met ons "meeleven" in iedere situatie die wij tegenkomen in dit aardse leven.

Met name de Goede Vrijdagen van ons leven.

Er kan namelijk geen opstanding plaatsvinden als we onze Goede Vrijdagen niet onder ogen zien en samen met Hem doorleven.

Jij en ik zijn met Christus gekruisigd, zegt Paulus, zodat we met Christus kunnen en zullen opstaan.

Of dat nu je geboorte betreft, je hechtingen en zekerheden, je verliezen en afscheid en teleurstellingen, je roeping en bestemming, je eenwording met Vader Zoon en Geest. Vanuit die ervaringen en door die ervaringen mag nieuw leven gaan plaatsvinden.

God kan al die zaken ten goede keren. Het kan je vormen naar het beeld van Jezus.

Als een hogepriester wil Jezus je hierin begeleiden en met jou de tempel van de hemel verbinden aan jouw aardse leven.

Jezus onze Hogepriester die met ons meeleeft, meer reist, mee lacht en mee huilt.

Met ons mee loopt als wij ons kruis dragen, met ons sterft en met ons opstaat in de Achtste Dag.

Laten we een moment stil zijn en nadenken over waar en hoe Jezus jouw leven raakt en mag Hij ons leven raken? Mag Hij in jouw vlees komen?

Amen

De Achtste Dag



waar Jezus jouw leven raakt

De Achtste Dag



waar Jezus jouw leven raakt

De Achtste Dag

Jezus is
voor jou aan
het kruis gestorven!



waar Jezus jouw leven raakt

De Achtste Dag



Rechtvaardiging

Jezus is voor jou aan het kruis gestorven!



Verlossing

Jezus heeft ons bevrijd uit slavernij



Jezus heeft ons bij de Vader gebracht

Verzoening

De Achtste Dag

Het evangelie van Jezus

Johannes 1:14:

"Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond"

- NBV21

"En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond"

- HSV

Hebr 4:15:

"Want deze hogepriester kan met onze zwakheden meevoelen omdat Hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, maar dan zonder te zondigen"

waar Jezus jouw leven raakt

De Achtste Dag

Het evangelie van Jezus

Het hele verhaal van Jezus:

Zijn komst (incarnatie) en zijn leven met en onder ons

in - carne - natie (carnaval - vlees)

waar Jezus jouw leven raakt

De Achtste Dag

Het evangelie van Jezus

Het hele verhaal van Jezus:

Zijn komst (incarnatie) en zijn leven met ons

zijn lijden en zijn sterven met ons

zijn weg naar de hel met ons

zijn opstanding en hemelvaart met ons

en zijn plaats bij de troon van de Vader met ons

waar Jezus jouw leven raakt

De Achtste Dag



Leven vanuit
de Achtste Dag

geboorte en afkomst,
hechten en loslaten,
afscheid en verlies,
rouw en integratie en

met Jezus opstaan in een
nieuw leven.

waar Jezus jouw leven raakt

De Achtste Dag



"Want deze hogepriester kan met onze zwakheden meevoelen omdat Hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, maar dan zonder te zondigen"

waar Jezus jouw leven raakt